



# EFFATA

## Extra nieuwsbrief bij Effatablad Pasen 2020

### Corona

In deze tijd van coronacrisis bemoedigen we elkaar om deze tijd door te komen, lichamelijk, en geestelijk. Wat we moeten en niet moeten doen, dat wordt ons voldoende aangereikt via de media. Om geestelijk op de been te blijven, hieronder een gebed:

*Gij God van leven,  
die het welzijn wil van mensen  
en niet hun ongeluk, niet hun dood,  
wees ons nabij en draag ons.*

*Wees ons nabij nu wij bezorgd zijn  
over de gezondheid van elkaar,  
over de gezondheid van onze naasten,  
over de gezondheid van onszelf.*

*Draag ons als wij zorg dragen  
voor het welzijn van elkaar,  
voor het welzijn en de genezing van onze naasten,  
voor onze eigen genezing.*

*Wees nabij en draag hen die onder ogen moeten zien  
dat zij een naaste kunnen verliezen aan de dood,  
dat zij een geliefde uit handen zullen moeten geven,  
dat zij niet aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart van  
een vriend of vriendin.*

*Gedenk de stervenden,  
gedenk de gestorvenen,  
gedenk dat Gij hoe dan ook  
een God van levenden zijt.*

*Doe al uw mensen opstaan  
in de kracht van uw levengevende Geest,  
in de naam van Jezus de Verrezenen,  
in het licht van uw aanwezigheid.*

*Amen*  
(Erik Borgman o.p.)

Hans Hamers en René Klaassen

### Goede Week, Pasen tot Pinksteren

Op 23 maart heeft de overheid de regels aangescherpt over samenkomsten. De bisschoppen hebben hierop aangegeven hoe wij hier als lokale kerken mee horen om te gaan: geen vieringen met gelovigen, openstelling van de kerk voor gebed is wel mogelijk, mits de regels voor afstand houden in acht worden genomen. Hier houden wij ons aan.

### Goede Week en Pasen

Op zondagen 15 en 22 maart is onze kerk open geweest voor stil gebed en meditatie. Hier gaan we mee door tot 1 juni.



Het tableau bij het altaar, opgebouwd in de veertigdagentijd

In de Goede Week en met Pasen, liturgisch een bijzondere tijd, kunnen we niet vieren zoals we gewend zijn. Binnen de mogelijkheden die ons gegeven zijn, heeft het pastoraal team en de kerngroep liturgie het volgende gepland om te gaan doen:

### Palmzondag 5 april 2020:

De kerk is open van 10 tot 12 uur voor stil gebed en meditatie. U kunt een gezegend palmtakje mee naar huis nemen

### **Witte Donderdag 9 april 2020:**

Geen viering, geen openstelling. Pastores ontruimen altaar en tabernakel. Voor impressie zie website.

### **Goede Vrijdag 10 april 2020:**

Kerk is open van 14:30 tot 15:30 uur voor stil gebed, meditatie.

### **Paaswake 11 april 2020**

Geen viering, geen openstelling. Pastores voltrekken paasrituelen in stilte. Voor impressie zie website.

### **Paaszondag 12 April:**

Kerk is open van 10 tot 12 uur voor stil gebed en meditatie.

### **Tweede Paasdag 13 April:**

Geen viering, geen openstelling.

### **Na Pasen tot Pinksteren 31 mei.**

Zoals we het nu kunnen overzien zullen we de openstelling van de kerk voor stil gebed, meditatie en kaarsje branden voortzetten tot Pinksteren (31 mei). Hopelijk kunnen we met Pinksteren, liever eerder, weer normaal vieren op zondag.

### ***Vieringen volgen op TV en online***

We hebben bewust niet gekozen om vieringen te houden in de kerk en deze dan via het internet aan te bieden, bijvoorbeeld via een Youtube-kanaal. We menen dat er al voldoende aanbod is. Hieronder staat een aantal suggesties om vieringen via een beeldscherm mee te vieren:

- Vanuit pastorie bij Maria Geboortekerk, eucharistieviering  
<https://www.youtube.com/channel/UCD-vHogup1KFOk80p282HMw>
- Op televisie bij KRO/NCRV op NPO2 om 10 uur op zondag. En in de Goede week, zie de TV-gids.
- Voor Dominicaanse vieringen op internet zie <https://dominicanen.nl/2020/03/478984/>

Hans Hamers en René Klaassen, pastoraal team

## **Zorg voor elkaar**

Bij elkaar zijn is niet meer mogelijk voorlopig. Juist nu is het van belang om zorg voor elkaar te hebben. We herinneren u hier even aan de liedtekst die regelmatig zingen: *Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil bij het verleden / "Ik" zegt Hij "ga iets nieuws beginnen. het is al begonnen, merk je het niet."* Met deze instelling komen we er in groeiende saamhorigheid doorheen. Natuurlijk hebben we de meeste zorg voor onze directe naasten, maar ook voor de mensen daarbuiten. Dat kan nu alleen maar per telefoon, email of beeldtelefoon via internet. En daar zit 'm nu juist het ongemak voor veel leden van onze geloofsgemeenschap. Velen ontmoeten elkaar op de zondagmorgen of bij parochieactiviteiten, maar nu dit wegvalt is contact een stuk lastiger. We

kunnen wél met de contactgegevens die we van elkaar hebben, een netwerk opbouwen van naar elkaar omziende parochianen. Eigenlijk is dit al aan het gebeuren. Als uzelf niet weet hoe iemand te bereiken, dan weet iemand anders het misschien wel. Privacy is altijd van belang, maar nood breekt soms wetten..... Zo kan dan een vruchtbaar netwerk groeien, om elkaar te kunnen bemoedigen, niet alleen in deze coronacrisistijd maar ook als straks alles weer voorbij is. We zullen daar ook na deze onzekere periode plezier van te hebben.

Als u voor uzelf of voor iemand anders denkt dat pastorale ondersteuning nodig is, aarzel dan niet om te bellen naar Hans Hamers (06 19573987) of René Klaassen (06 10510849) en wacht niet af tot één van ons u belt!.

Hans Hamers en René Klaassen

## **Op de hoogte blijven?**

### ***Website [www.effataparochie.nl](http://www.effataparochie.nl)***

De website is in deze tijd een prachtig middel om de nieuwsberichten vanuit onze EFFATA-gemeenschap naar alle parochianen te sturen. De situatie in Nederland verandert in deze tijd om de paar dagen, en we kunnen natuurlijk niet elke week een parochieblad laten verschijnen. Raadpleeg daarom onze website regelmatig: [www.effataparochie.nl](http://www.effataparochie.nl) op de eerste pagina van de website "Welkom".

Ook via de email houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen die betrekking kunnen hebben op onze parochie. Maar niet iedereen heeft internet in huis. Daarom hebben we nu ons Effatablad en deze extra bijlage toch laten drukken, en bezorgen met de hulp van onze vrijwilligers. Dat kan o.i. binnen de regels van dit moment.

Mocht u vragen hebben schroom niet uw vraag te richten aan [post@effataparochie.nl](mailto:post@effataparochie.nl). We doen ons best u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

### ***Uw telefoonnummer en emailadres***

De Effata-Dominicus heeft van veel bekende, vaak ook vrijwilligers, of vaste kerkgangers, wel telefoonnummers en emailadressen, maar van de meesten van onze parochianen hebben we die niet. Dat is erfenis uit het verleden toen alleen nog maar naam, adres, woonplaats werden vastgelegd in de kerkadministratie. Als u denkt dat uw telefoonnummer en emailadres niet bekend zijn bij de parochie, en u zou dat wel willen, dan graag doorgeven aan [post@effataparochie.nl](mailto:post@effataparochie.nl) of telefonisch.

Ab Blom (secr) en Dirk-jan de Rooij (vz),  
locatieteam Effata