

## DE TIJDEN VERANDEREN en wat blijft er dan over om te doen?

In de jaren zestig zong Bob Dylan zijn 'The times, they are changin' wat bij Boudewijn de Groot in zijn vertaling klonk als 'er komen andere tijden'. In onze dagen vraagt Claudia de Breij 'Mag ik dan bij jou?'.. allemaal uitingen van gevoel dat de wereld om je heen angst en onzekerheid oproept en waarbij de vraag klinkt 'wat blijft er dan over (om te doen)? Hoe houd ik vol, als gelovig mens?'

Bij een uitvaart hoorde ik laatst de volgende bemoedigende ervaring:

*Een oudere vrouw komt bij de dokter en zegt: 'Ik heb een hand vol klachten. Zal ik ze opnoemen?' 'Laat maar eens horen,' zegt de dokter. 'De eerste vinger, dat is mijn verloren man. De tweede zijn mijn lichamelijke klachten. De derde vinger: dat ik zo weinig meer kan doen. De vierde dat ik mij zo eenzaam voel. De vijfde vinger dat er om me heen zoveel bekenden weggevallen zijn.'*

*'Dat is inderdaad een hand vol,' zegt de dokter, 'maar die andere hand dan?, vraagt hij nieuwsgierig.*

*'Dat zijn mijn zegeningen. Wilt u die ook horen?' vraagt ze.*

*'Graag', zegt de arts.*

*'De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb. De tweede dat mijn huisje lekker warm is in de winter. De derde dat er mensen om mij heen zijn die mij helpen. De vierde dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziektes en pijn. De vijfde vinger dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen.'* De dokter kijkt naar beide handen.

*De vrouw kijkt hem aan en zegt: 'Twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten waren gebald. Ook twee handen die weten wat leven is. En weet u wat ik nu zo mooi vind, wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed?'*

*'Nee,' zegt de dokter.*

*'Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat de hand met de zegeningen naar mijn hand met verdriet. Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in.*

*En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen.*

*Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik mijn zegeningen.*

*Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven minder zwaar.'*

*De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van zijn andere hand en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.*

Er is veel in beweging in en rondom de geloofsgemeenschappen van onze Goede Herder en onze Antonius Abt. Onderdeel zijn van die grote Parochie Heilige Stefanus geeft veranderingen, nu het aantal voorgangers en vrijwilligers afneemt of stopt. Het is inmiddels Pinksteren 2022 geweest: laten we – met de woorden van onze bisschop in zijn nieuwsbrief – van harte hopen dat God Geest ons allen inspireert. We zijn niet alleen, God dank!!

Berry Tjisse Klasen

**Jaargang 28,  
Nr. juni-juli-augustus 2022**

**PASTORAAT:**  
**Eduard Kimman SJ.**  
**Pastoor parochie H. Stefanus**  
**Tel.: 06- 20 54 24 28**  
[kimman@canisiuskerk.nl](mailto:kimman@canisiuskerk.nl)

**WEBSITE**  
[www.katholieknijmegenwest.nl](http://www.katholieknijmegenwest.nl)

**H. ANTONIUS ABT KERK**  
Dennenstraat 121,  
6543 JR Nijmegen.  
Tel: 024 - 377 06 31  
Tel: 06 – 5324 08 09  
[h.antoniusabt@gmail.com](mailto:h.antoniusabt@gmail.com)

**Financiën H. Antonius Abt kerk:**  
IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58  
IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40  
**Ten name van: Parochie H.  
Stefanus, Locatie H. Antonius  
Abt**

**DE GOEDE HERDERKERK**  
Fanfarestraat 57  
6544 NS Nijmegen  
Tel: 024 - 373 26 46  
[parochie.degoedeherder.nijmegen@gmail.com](mailto:parochie.degoedeherder.nijmegen@gmail.com)

**Financiën kerk De Goede Herder:**  
IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50  
IBAN: NL90 INGB 0000 9787 79

**REDACTIE**  
**E-mail redactie:**  
[oase.redactie@gmail.com](mailto:oase.redactie@gmail.com)

**Advertenties:**  
Mevr. Cecile Ooms  
[cmmooms@planet.nl](mailto:cmmooms@planet.nl)

**Druk:**  
Bookbuilders BV.  
tel: 024 - 641 61 21  
[www.bookbuilders.nl](http://www.bookbuilders.nl)

**Parochie H. Stefanus**  
ANBI: 824137152

---

**OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost.**  
**Volgende uitgave: 26 augustus 2022. Kopij inleveren vóór 15 augustus 2022.**

## DE GOEDE HERDERKERK, 22 mei 2022.

### Afscheid van Quintessens en dank aan veel vrijwilligers.

‘Als je de deuren van je hart opent, riskeer je veel,’ zo klonk de opening van de dienst in de Goede Herder op zondag 22 mei 2022. Het was helaas de laatste viering waarbij Quintessens - het mediorenkoor - haar laatste muzikale ondersteuning voor de viering op haar vertrouwde basis verzorgde. Ontwikkelingen binnen de parochie, teams van voorgangers, vrijwilligers, alsmede het koor zelf, hebben helaas tot de conclusie geleid dat het voor het koor vrijwel onmogelijk werd langer een viering op een betekenisvolle manier op te luisteren.



Samen met de aanwezigen werd een periode (van bijna 50 jaar) afgerond waarin lief en leed gedeeld werden en muzikale groei werd doorgemaakt. In de viering ging Patrick van Dievoet voor, als vertrouwd gezicht voor de kerkgangers van De Goede Herder. Het werd een mooie en memorabele afsluiting waarin de Goede Herder in zijn symboliek en vele gedaanten in het middelpunt stond.



Patrick werd in de dienst ondersteund door een tiental vrijwilligers die zo vele jaren aan zijn zijde en aan die van zijn voorgangers de vieringen hebben ondersteund en voorbereid. Aan het slot vertelde Bep Reijnen, van het gemengde koor, dat ook zij door Corona en omstandigheden gedwongen moeten stoppen. Theo Hendriks, dirigent van het gemengd koor en lid van de locatieraad, noemde in zijn speech de 111 vrijwilligerstaken (niet te uitvoerig) en dankte allen die de gemeenschap van de Goede Herder hebben gevormd en gedragen.



Theo bedankte in het bijzonder Thijs en Gineke Schamp die zo veel jaren onmisbaar waren.

Zoals de uitnodiging al aangaf, maakte deze speciale dienst een onuitwisbare indruk op de aanwezigen.

Er werd afscheid genomen door samen te zingen: ‘Duiven van de vrede, sla wijd en zijt je vleugels uit...’.

Na een mooi en inspirerend maar ook verdrietig afscheid van de Goede Herder in zijn huidige vorm en dynamiek, biedt dit lied een voorzichtige doorkijk naar een ongewisse toekomst.



## H. ANTONIUS ABT KERK HEES

Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of 06-53240809

*Heilige Mis of Woorddienst elke zondagmorgen om 10.00 uur, Dennenstraat.*

### ***Voorgangers in de zomermaanden:***

*pater Joop van Banning SJ,*

*pater Jan van Duijnhoven OP,*

*drs Berry Tijssen Klasen, Rene Klaassen (WCV in de vakantietijd)*

*U kunt intenties voor de vieringen melden en betalen door uw gegevens en € 12,- in een envelop in de brievenbus van de pastorie te deponeren of met een e-mail uw wensen kenbaar te maken en het geld over te maken op onze rekening. Vooraf aan de viering op zondagmorgen kunt u uw intenties ook in de sacristie aan de koster afgeven: dan komt het goed!*

*Wij drinken na afloop van de viering koffie op de zondagen dat het koor zingt.. en soms een extra keer als het lukt! U merkt het wel als de tafel klaarstaan als u de kerk binnen komt.*

---

**Overleden:** 15 mei. 2022 Dhr. Ad van Kruijsbergen 90 jaar

***Geven wij hem terug in de Handen van de Levende Heer.***

---

**Gedoopt:** 07 mei 2022 Jaylivano Opstal; 08 mei 2022 Charifa Dams; 29 mei 2022 Tyrice Cuypers

***Dopelingen en ouders van harte gefeliciteerd.***

---

<b>Financiën Antonius Abt t/m februari</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Kerkbijdragen</b>	€ 6.200	€ 10.748
<b>Collecte</b>	€ 510	€ 0

---

### **Communicanten**

Op zondag 29 mei deden **Hailey, Kilainy, Tycho, en Feanely**, in de Antonius Abt de eerste communie.



Met veel plezier en enthousiasme hebben zij zich hier op voorbereid, samen met mevr. Monique Hellenthal.

Pastoor E. Kimman heeft er met ons Gemengde koor, dirigente Lieke Geraats en organist Wim Derksen en natuurlijk de vier kinderen, met alle aanwezigen, een mooie en sfeervolle viering van gemaakt.

**Hailey, Kilainy, Feanely en Tycho:**  
nogmaals van harte gefeliciteerd!

*Volgend jaar, vermoedelijke datum  
Eerste Heilige Communie 4 juni 2023!*

---

### **AFSCHIED VAN COLLECTANTEN EN EEN KOSTER**

Begin mei hebben we afscheid genomen van de heren A. Thier en H. van de Lienden in hun functie als collectant. Ze vonden dat ze mochten stoppen nu ze de 80 passeren. Daar is niets tegen in te brengen dan 'dank jullie voor alle jaren dat je dit werk met zorg en aandacht deed'. Hun inzet bij de kerkhofploeg blijft voorlopig, gelukkig! Ook namen we afscheid van Lieneke Meekes, die als koster haar inzet had maar Nijmegen gaat verlaten. Locatieteam AA

---



# DE GOEDE HERDERKERK

## Zomerdienstregeling De Goede Herderkerk

De avondmis of avondviering op zaterdagavond schuift - op verzoek van de kerkgangers- van 16.15 uur naar 18.00 uur, te beginnen op zaterdag na Pinksteren, 10 juni 2022.

**Voorgangers:**  
leden van het team SCJ.

Tijdens hun vakantie is er een woorddienst.

*Gedachte: hoe zou het de SCJ-ers vergaan zijn die in de vorige eeuw als Missionaris vanuit hun orde naar Finland, naar Afrika of andere streken gegaan zijn om de Blijde Boodschap aan mensen daar te brengen. Hoe zouden zij het taal-probleem hebben overwonnen en hoeveel tijd zal het hen gevraagd hebben. Wij kijken met trots op hun werkzaamheden terug.  
Hoe is het om (omgekeerd) de Missionarissen van onze tijd in ons midden te verwelkomen?  
Het vraagt bloed, zweet en tranen van alle betrokkenen, dat is duidelijk.  
Zo was het toen en zo is het nu.  
Is het een té gelovige gedachte dat Gods Geest hier ook werkzaam in is, koste wat kost?*

---

Financiën De Goede Herder t/m februari	2022	2021
Kerkbijdragen	€ 2.176	€ 3.770
Collectes	€ niet bekend	€ 0

## ALGEMEEN

### KERKEN STEUNEN VOEDSELBANK

De Voedselbank Nijmegen – Overbetuwe doet rond Pinksteren weer een beroep op ons allemaal. Zij zijn het aantal gezinnen dat een beroep op hen doet groeien, de producten worden duurder en dus is alle hulp welkom! We kunnen weer meedoen door levensmiddelen te kopen en aan hen over te dragen, of door geld aan hen over te maken zodat zij er producten voor kunnen kopen. Dat kan op rekeningnummer NL61 RABO 0104 0832 55.

In de weekend viering van 11 of 12 juni en 18 en 19 juni kunt u voedingsmiddelen meebrengen. Men is met alle bijdragen – hoe gering in onze eigen ogen ook – heel blij!!

### SAM'S KLEDINGACTIE VOOR SCHOOLKINDEREN IN OEGANDA

De inzameling heeft 645 kilo opgebracht waarvoor hartelijk dank aan alle mensen die hier aan bijgedragen hebben!



### UW E-MAIL ADRES KENBAAR MAKEN AAN ONS:

Wilt u op de hoogte blijven: mail ons uw mailadres, dan kunnen we u in de komende tijd sneller bereiken bij grote bijzonderheden of calamiteiten. De zomer is tenslotte lang.. er kan van alles gebeuren.

U kunt uw e-mailadres doorgeven door uw gegevens; naam, adres en postcode, te mailen naar:

[h.antoniusabt@gmail.com](mailto:h.antoniusabt@gmail.com). Wij behandelen uw gegevens volgens de AVG-normen, wees gerust.

## ALGEMEEN (vervolg)

### DANK JE WEL HERMAN WANDERS!

Herman had aangegeven te gaan stoppen. Op 29 april hebben we ‘dank je wel, Herman en Gerrie’ gezegd. Herman heeft in de ruim twintig jaar na het sluiten van de Maria ten Hemelopneming zich allereerst als koster verdienstelijk gemaakt. Maar al snel breidde hij zijn activiteiten uit, want hij had van veel zaken verstand en er was veel behoefte aan inzet.

Huismeester worden voor de bewoners van de pastorie, de administratie van de begraafplaats en zijn inzet en kennis in de Commissie Onderhoud en Beheer.. hij heeft op veel plekken ‘zijn stempel’ gezet en dat zal gemist worden. Voor Gerrie waren er bloemen, voor hen samen flessen wijn en de hoop dat we hen als kerkgangers niet (lang) hoeven missen.

Locatieteam AA/DGH

---

### AD van KRUIJSBERGEN

Met het overlijden van Ad van Kruisbergen op 15 mei verliezen we een mens met een groot hart voor de kerkmuziek van het Gregoriaans. Hij ging het koor ‘Assumptio’ leiden toen de heer Bokdam als dirigent vertrok en hij bleef zijn koor en de H. Antonius Abt kerk trouw. Hij begeleidde de nieuwe dirigenten met raad en Gregoriaanse daad. Op Paasmorgen was hij nog in de kerk, toen we afscheid namen van dit bijzondere koor. Bij zijn uitvaart zong zijn koor bij zijn uitgeleide en laten we geloven dat voor hem geldt wat hij voor zoveel mensen zong, namelijk dat de Engelen hem welkom geheten hebben bij zijn aankomst in de hemel. Dat hij ruste mogen in vrede en dat zijn vrouw en kinderen hun gemis een plekje weten te geven in hun leven.

---

### Vervolg van pagina 7 uit de Oase van mei 2022.. de geschiedenis van de kerken in Nijmegen West

Door de jaren heen waren er in de kerk 5.605 kinderen gedoopt, 1.153 huwelijken gesloten en 1.460 overledenen uitgedragen. Er werd breed overleg gevoerd over de toekomst waarbij het vooral ging over de locatie waar de eucharistievieringen zouden plaatsvinden. De mogelijkheid om op te gaan in één van de naburige parochies, Heilig Hart aan de Krayenhofflaan of Maria ten Hemelopneming aan de Daniëlsweg, werd verworpen omdat de parochie dan feitelijk werd opgeheven. De Boskapel bood ook geen oplossing, omdat veel parochianen er op tegen waren omdat de kapel toch wel ver buiten hun leefwereld lag. Men verkoos de aula van de Bonifaciuschool aan de Floraweg als tijdelijke kerkruimte. Op 29 september 1975 begon de sloop van het markante kerkgebouw. De afbraak was vooral voor de oudere wijkbewoners een emotionele gebeurtenis. Na de sluiting van het kerkgebouw werd voorgegaan door de paters Joost Koopmans en Gerard Emke, die door de parochianen vanwege zijn woeste uiterlijk ‘Jezus in het wild’ werd genoemd.



*Ter gelegenheid Eucharistieviering van het gouden parochiejubileum in 1977. Van links naar rechts pater Gerard Emke, Mgr. Jan Bluyssen en pater Joost Koopmans*

In 1980 bleef pater Koopmans als enige zielzorger over. Na zeven jaar kon de parochiegemeenschap weer op een eigen vaste plaats vieringen houden in het wijkcentrum. Dit bleek echter een laatste stuiptrekking. De voortgaande ontkerkelijking noopten parochies tot samen gaan. Drie parochies in Oud-West, Thomas van Villanova, Heilig Hart en Theresia gingen uiteindelijk op in de nieuwe Bethlehem-parochie. Op 1 oktober 1989, 62 jaar na haar oprichting, vond de afscheidsviering plaats in de kerkruimte van het wijkcentrum Villanova. Eens het middelpunt van het godsdienstig en sociale leven van de wijken Willemskwartier, Wolfskuil en Rozenbuurt hield daarmee op te bestaan.

Verantwoording: dit artikel is een sterk verkorte bewerking van het zeer interessante boek “Toen stond de kerk nog in het midden: Geschiedenis van de parochie St. Thomas van Villanova in Nijmegen,” Frank Savelkouls, ISBN 978-94-6144-308. Als pdf te bestellen bij [frans.ans.savelkouls@hetnet.nl](mailto:frans.ans.savelkouls@hetnet.nl)