

Nieuwsbrief 120

Petrus Canisiuskerk

Advent-Kerst 2023



Voorwoord: November – slachtmaand

We zijn midden in de maand november. Herfst. Een natte herfst dit jaar. In de natuur verwijzen de herfstkleuren naar onze vergankelijkheid. Deze maand helpt om in te zien dat het leven voorbij gaat. Op 1 en 2 november vierden we Allerheiligen en Allerzielen. We mijmeren dan over degenen die ons als voorbeeldige, heilige en lofwaardige vrouwen en mannen zijn voorgegaan. Eerst gedenken we de heiligen, die door de Kerk erkend zijn. Daarna, op 2 november, bidden we tot en voor alle overledenen, waarvan wij menen dat ze onderweg zijn naar het eeuwige Licht. We rouwen om de gestorvenen en we bezoeken hun graf of de plaats van de verstrooiing van hun as. Alsof ze nog niet helemaal weg zijn. Alsof doodgaan en rouwen tijd vergen.

Behalve Allerzielen, All Souls, is het voor veel Europese landen ook een herdenking van de miljoenen slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog: Remembrance, 11 november. In de Eerste Wereldoorlog zijn ruim 25 miljoen mensen omgekomen als gevolg van oorlogshandelingen, moordpartijen en hongersnood. De Tweede Wereldoorlog herdenken we begin mei: die oorlog veroorzaakte een dubbel aantal slachtoffers.

In het laatste weekeinde van de maand november wordt in de Verenigde Staten Thanksgiving Day gevierd. Een feest waarin God gedankt wordt voor de oogst van het voorbije jaar. Agrarische culturen beleven het binnenhalen van de oogst met een feest; in kapitalistische culturen gaat het om produceren, om diensten te verlenen, om geld te sparen voor nieuwe investeringen. Maar er is geen Dankdag voor de winst, wel voor de Oogst.

Deze maand doet me denken aan de afscheidstoespraken van Jezus, zoals weergegeven in het Johannes Evangelie. In vijf hoofdstukken, 13 tot en met 17 - dat is een kwart van het Evangelie - spreekt Jezus woorden van bemoediging, die over de hoofden van de leerlingen bedoeld zijn voor de leerlingen van die leerlingen, voor toekomstige generaties gelovigen, voor ons dus. 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.' (Jo 13, 34). Een nieuw gebod? Je denkt dan: er zijn toch al Tien Geboden. En wie zich in de Schrift verdiept, weet dat het er eigenlijk 613 zijn. Wat kan dan bedoeld zijn met dat nieuwe gebod?

Het is een gebod, waarin vele andere geboden samengevat zijn. Voor de schriftgeleerden van zijn tijd ging het vaak om de vraag welk van die vele geboden het belangrijkste, het voornaamste was. Met een 'hoofdregeel' kun je bepaalde regels belangrijker maken dan de andere, zodat je gemakkelijker een uitzondering kunt maken op een regel. Daarvoor heb je grondregels of principes nodig. Dat weet iedere jurist. Maar Jezus spreekt niet als een jurist of schriftgeleerde die wetten uitlegt, maar als wetgever die een 'nieuw gebod' geeft: dat jullie elkaar liefhebt zoals Ik jullie heb liefgehad. Jawel, het stond ergens al in de Thora: Lev 19, 17-18: Wees niet haatdragend. [...] Laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer.

Wordt hier iets overbodigs gezegd? In die zwart – witte wereld vol tegenstellingen? Judeeërs tegenover Galileeërs, Romeinen tegenover onderworpenen, Farizeese lekenspiritualiteit tegenover Judese priesterspiritualiteit. Geen nuance maar ruzie. En dan is dit woord vernieuwend: liefde. Want liefde, niet wraak, niet eer, niet macht: dat is de voornaamste regel. De liefde. Liefde voor uw naaste, uw buurman, kameraad, stamgenoot, volksgenoot en de vreemdeling!!

Wat er nu gebeurt in Israël, dat twee bijbelse volkeren elkaar naar het leven staan, is de hele geschiedenis door gebeurd. Het weerspreekt deze voorschriften. Alles wat in de Gazastrook gebeurt, is in strijd met de Thora. De wraak, de strijd, de slachtoffers. Wat hier ontbreekt is waar het in alle evangeliën om draait: liefde, vergeving, verzoening.

De bijbelse beelden van hemel, hel en vagevuur zijn primitief. Kunstenaars wagen zich soms aan afbeeldingen: denk aan Gent: Sint Baafs Kathedraal, De Aanbedding van het Lam, Jan van Eyck. Het Tweede Vaticaans Concilie boog zich over de heiligenverering en schreef er een stuk over, dat handelt over het eschatologische karakter van de Kerk. We zijn als geloofsgemeenschap op weg naar de eindvoltooiing. We zijn, net als Israël en Hamas, een Kerk die zelf nog lijdt onder de macht van het kwaad, die zelf ook bekering en vernieuwing behoeft, die zelf door de loutering heen moet. (LG paragraaf 48).

In die geest herdenken we deze maand de gesneuvelden, de gevallenen, de slachtoffers. Dat laatste woord classificeert: ‘slachtoffer’, victim. Mensen die ergens voor opgeofferd worden in bombardementen, in kampen, in vijandelijke executies. Maar bovenal vieren we Thanksgiving: God danken voor de vrede, het welzijn en de oogst die we van Hem gekregen hebben.

Eduard Kimman, pastoor

Pelgrims uit Indonesië en Duitsland

In september brachten twee groepen pelgrims een bezoek aan Nijmegen om de geboorteplaats van Petrus Canisius te bezoeken. Uit Indonesië ontvingen we 52 jongeren en 7 jezuïeten. Uit Duitsland (Ahaus) ontvingen we 750 jongeren.

Dies Natalisviering van de Radboud Universiteit

Op dinsdag 17 oktober is in onze kerk gevierd dat 100 jaar geleden de Radboud Universiteit (toen Katholieke Universiteit Nijmegen) werd opgericht. De viering van de oprichting 100 jaar geleden vond toen ook in onze kerk plaats.



Foto Radboud Universiteit / Dick van Aalst

Vieringen met Kerstmis

Zondag 24 december (4^e advent)

10.30 uur Zondagsviering

19.00 uur Herdertjesmis

22.30 uur Nachtmis met AMDG-koor

Maandag 25 december 1^e Kerstdag

10.30 uur Zondagsviering met projectkoor

Dinsdag 26 december 2^e Kerstdag

10.30 uur Zondagsviering

Vieringen met Oud en Nieuw

Zondag 31 december

9.30 uur stille mis

10.30 uur Zondagsviering

Maandag 1 januari 2024

10.30 uur Zondagsviering

Oproep van het A.M.D.G.- kerkkoor

Geniet u ook zo van een mooi gezongen mis van Mozart, Schubert of Haydn? Houdt u van zingen en bent u op woensdagavond vrij? Dan zijn wij op zoek naar u.

Wij willen heel graag doorgaan met het zingen van deze speciale missen, maar de mannen in ons koor worden zeldzaam. We hebben op dit moment twee bassen en vijf tenoren. Zij kunnen wel wat ondersteuning gebruiken. Het A.M.D.G. zingt om de week een mis in de Petrus Canisiuskerk met elke keer een ander repertoire uit onze uitgebreide muziekcollectie. Dus je hebt genoeg gelegenheid om van je te laten horen en mensen te laten genieten van je zang.

Ons koor is bovendien heel gezellig!

We repeteren op woensdagavond van 20.15 – 22.15 uur in de Molenstraatkerk (Petrus Canisius). Daarna blijft een deel van het koor nog na borrelen.

Bent u enthousiast geworden, kom dan eens de sfeer proeven. Welkom!

Laat even weten dat u komt, dan zorgen we dat er voldoende bladmuziek voorhanden is:

ibes@hetnet.nl of honingsm@hotmail.com

Tijdelijke voorziening voor de koude maanden van een dagkapel

Er wordt gekeken of we de Martinuszaal of wellicht de zogenaamde Schatkamer weer in gebruik gaan nemen.

Verder is besloten warmtekussens aan te schaffen om de kou zoveel mogelijk op te vangen. Van andere kerken horen we hierover goede berichten. Nadere informatie hierover vindt u in de kerk zodra er meer bekend is.

Open Kerk

Onze Open Kerk is nog de enige plek in Nijmegen waar rozenkransen, medaillons, kruisbeelden, heiligenbeeldjes enz. te koop zijn.

Daarnaast merken de vrijwilligers dat er steeds meer vraag is naar wat aandacht. Even een gesprekje met een kop thee en soms een broodje.



Eerste Communie/Vormsel

Opgave voor Eerste Communie en Vormsel in 2024 kan in de Open Kerk, of telefonisch 024-3226480.

Oproep voor het bijhouden van de website

De website van onze parochie H. Stefanus heeft afgelopen zomer een nieuw jasje gekregen. Wellicht heeft u gemerkt dat ons eigen deel op de website niet is bijgewerkt. Het gaat om het invoeren van informatie als missen, koren, concerten etc.

Wij zijn daarom op zoek naar een vrijwilliger die deze taak op zich zou willen nemen.

Aanmelding/informatie via de Open Kerk of info@canisiuskerk.nl



Kerkelijke feestdagen

- 03 dec. Begin van de Advent
- 08 dec. Hoogfeest Maria Onbevleete Ontvangenis
- 25 dec. Hoogfeest Geboorte van Jezus Christus
- 26 dec. Feest Heilige Stefanus, eerste martelaar
- 28 dec. Feest Heilige Onnozele Kinderen
- 30 dec. Feest van de Heilige Familie
- 31 dec. Oudjaar
- 01 jan. Hoogfeest Heilige Maria, Moeder Gods
- 06 jan. Hoogfeest Openbaring des Heren;
Driekoningen
- 09 jan. Feest Doop van de Heer
- 21 t/m 28 jan. Internationale Gebedsweek voor
de eenheid van de christenen
- 02 febr. Maria Lichtmis
- 03 febr. H. Blasius
- 11 febr. Carnavalszondag
- 14 febr. Aswoensdag

Wekelijks

Weekdagen:

- Kerk en receptie open van 9.30 – 16.00 uur
Op maandag van 9.30 – 13.00 uur
- De Eucharistieviering is om 12.15 uur

Zaterdag:

- De Eucharistieviering is om 12.15 uur
- Biechtgelegenheid na deze mis tot 13.15 uur

Zondag:

- 09.30 uur stille mis
- 10.30 uur Latijnse mis met AMDG-koor
(even zondagen)
- 10.30 uur Nederlandse mis met samenzang
en/of projectkoor (oneven zondagen).

• Contact

- U kunt ons dagelijks bereiken van 9.30 uur tot 13.00 uur (024-3226480);
info@canisiuskerk.nl)

• Colofon

- De Petrus Canisiuskerk wordt bediend door pastoor Eduard Kimman S.J. en de paters Jan van de Poll S.J. en Joop van Banning S.J.

• Kopij

- Kopij te zenden aan info@canisiuskerk.nl
- Sluitingsdatum vrijdag 8 maart 2024.
- De foto's in deze nieuwsbrief zijn op verzoek gemaakt door Chrisje, één van de vrijwilligers in de Open Kerk.



